

NORDBORNHOLM

Udgaar i Allinge-Sandvig.

Olser, Rutsker, Rø og Klemens.

Ansvarshavende Udgever:
Otto Gornitzka. - Telefon 74.
Trykt i Allinge Bogtrykkeri

Mod Tropesol.

Skitse fra Rejsébogen.
Af AXEL THOMSEN.

I

Amsterdam, Knudepunktet for store oversøiske Linjer, er nok værd at stifte Bekendtskab med, lys og venlig og egenartet, som den ligger i en Bugt af Zeudersøen. Jeg skal blot i Forbigaaende nævne det interessante Folkeliv, der udfolder sig i Jødekvartererne omkring Waterloo-plein og Joden-Breestraat. Her har Jøderne opslaaet deres Boder over store Strækninger, som mest af alt minder om en Losseplads for Alverdens Affald, og hvor Sælgerne skingrende overdøver hverandre og med store Fagter falbyder rustne, skæve Søm, lasede Cykledæk, skidne Madrasser, som Indmaden vælter ud af, Stole uden Ben, opslidt Husgeraad osv. Og saa er der det store Bogmarked paa Waterloo-plein, som forekommer mig langt mere levende og imponerende end de berømte »Pariser-Kajer«. Joden-Breestraat er Hovedgaden i dette Kvarter. Her ligger Butik ved Butik, fyldt med alle mulige Slags Jødebagværk, som ser baa- de indbydende og fantasifuldt ud. Ned gennem Gaden kører Lirekasser af Størrelse som smaa Huse, med Piber og Trommer og Tjimdadada — og Israels Børn, gamle og unge, danser omkring dem: plattede Unger med mægtige, uredte Parykker, Mænd med latterlige Fagter, højtfrugtsommelige Kvinder med Spædbørn paa Armen, vugger sig i Takt til Musikken. Ja, et Besøg i Jødekvarteret er en Oplevelse.

... Tidlig paa Formiddagen kører vi ad underlige øde Veje ud til den yderste Del af Havnen, hvor Ocean-Damperen, der skal føre os til La Guayra via Trinidad, venter, og snart glider vi ad den umaadelige smalle, 25 km lange Nordsøkanal, gennem de mægtige Sluseværker, forbi de fladeste af alle flade Landskaber ud til Havet. Endnu er vi nær Land, langs Englands stejle Klippekyster, der faar én til at mindes Walter Scotts og Viktor Hugos Romaner . . . tæt forbi Øen Wigts dejlige Linjer og Formationer, saa svinder de sidste svage Omrids af Europa. Den store Sørejse er begyndt!

II

Tiden gaar langsomt nu. Efter en Ugestids Forløb mærkes det, at Vindene og Luflagene bliver mildere. Azorerne passerer. Næste Dag Madeira. Og saa er vi inde i Passaten.

Vore Adspredelser er Delfinerne, som bolttrer sig langs Skibets Sider, sommetider en Flyvefisk,

om Aftenen lyser Morilden ofte saa stærkt, at det ser ud, som sejlede vi gennem flydende Guld. Tropenætterne er saa vidunderlig smukke nu, og besynderligt at se, hvorledes nogle af Stjernebillederne glider bestandig lavere ned i Horisonten, og andre stiger højere paa vor Fart over Verdenshavet. En Morgen ved Tretiden ser vi fra Dækket Trinidads grønne Bjerge i Maanedis — den første Landkending i ca. 3 Uger. Henrivende tegner Konturen sig i Halvlyset, og langt ude skimtes Lysene i Port of Spain.

Ingen tænker mere paa at sove nu. Morgenfrokosten serveres to Timer tidligere end ellers, og inde fra Øerne skyder smaa Baa- de hurtig ud imod os — fulde af Tropefrugter ligger de derne- de i deres brogede Pragt. Luften fyldes af Fuglekvidder. Thi inde mellem Frugtstaberne staar bitte smaa Bure med Sangfugle; og Negerne falbyder skrigende deres Varer. Passager-Chaluppea fyldes nu hurtigt, og ind glider vi mod de palmebevoksede Ky- ster, mod de grønklædte Bjerge og de hvide Villaer, der lyser i Morgendisens.

Vi er et lille Selskab, der følges op gennem Byen, og vi gaar i en Tilstand af Forbauselse og Smil; det vrimler om os af Negre og Kulier i alle Aldre. Af de sidste er overordentlig mange smukke, og de unge Kvinder er yndefulde med deres lange, hvide Slør og mangeartede Smykker. Men de gamle Negerkvinder er skrækindjagende hæslige; ustandseligt bevægende Hænderne og smaasnakkende med sig selv roker de afsted og ligner mest af alt gamle Aber. Gadelivet er afvekslende, rigt og broget, besynderlige Skikkelser dukker frem; langs Murene sidder underlige, halvnøgne Væsner i sære Stillinger, nogle sovende, andre stirrende frem for sig i comtemplativ Ro, og ned mod dem over Havernes Mure vælder i ligefrem forbløffende Frodighed de skønneste Blomster og Frugter, som i Aladdins Hule. Vi fortrød bitert, at vi ikke forinden havde sikret os noget af Skibets gode Mad, for vi var maalløse over Serveringen paa Byens fineste Hotel. Dug og Servietter hullede og smudsige og Anretningen omtrent som til en Hund. Og Personalets Forfærdelse, da vort lille Selskab i god Tro tog Plads ved samme Bord. Nej, Herrerne i den ene Stue og Damerne i den anden — if you please! Og saa en Urenlighed over det store Hotel, som nok kunde faa alt til at krible i eo Europæer: sikke nogle »Ladiesonly!»

I en Butik — en Slags Boghandel — læses paa en stor Tavle: »Gentlemen are requested

not to Spit on the pavement. Others must note.

Saa oplevede vi den første Troperegn, hvis det da kan kaldes Regn, for Vandet væltede som fra Tønder ned over Gaderne og stod tilsidst saa højt, at det gik ind i Sporvognene. Alt levende flygtede. I stive to Timer maatte vi staa under et Halvtag, inden vi hen paa Eftermiddagen udmattede og forsjaskede naaede tilbage til Skibet.

Den næste Aften skimtes ude i Kimmingen Sydamerikas første svage Konturer, Andesbjergenes Udløbere. Heller ikke denne Nat soves der meget, Karantænelægen ventes ombord ved Solopgang, og mange Formaliteter skal overstaas, inden vi faar Lov at gaa i Land i la Guayra, »Venezuelas Helvede«, som Byen kaldes paa Grund af sin stærke Hede. Smaa Lunde med Kokuspalmer og Majsmarker ved Foden af Bjergene. Lange Alleer med Brødrugt-, Mandel- og Mangotræer. Og til den anden Side Havet med sin dybe, blaa Farve og stærke Brænding. Det er la Guayras Periferi. Saa er der blot de sidste Par Timers Jernbanetur, inden vi naar Rejsens Maal, Caracas, Hovedstaden i Venezuela, men dette er ogsaa som Concentrationen af Alverdens Skønhed.

Den ganske smalsporede Bane, som i Zig-Zag og spiralvis snor sig op gennem Bjergkæderne, er et af Jordens berømte Ingeniørmesterværker, anlagt af Englænderne. Toget bestaar kun af et Lokomotiv, en Person- og en Godsvogn og virker ganske lilleputagtig. Op gennem Bjergene »klatrer« Toget langs svimlende Afgrunde, ikke en Fodbred derfra (der er en Gang styrtet et Tog i Afgrunden, som man aldrig siden fandt) gennem Tuneller, hvor Heden svider i Huden, videre opad Skraaninger, der tildels er bevoksede med kolossale Kaktus. Bananbuske, Træer med mærkelige Frugter, Mængder af Blomster i glødende Farver. Andre Bjergskraaninger er nøgne, men af en ubeskrivelig Pragt i Formationer og Farveblandinger af alle Nuancer grønt og rødt og af saa vældige Dimensioner, at Øjet knap formaar at gribe dem. Sommetider kører vi forbi et Jernkors, der er plantet i en Grusdyng — her er et Menneske forulykket eller myrdet. I store Flokke klatrer Gemserne omkring, og dybt, dybt nede, bestandig fjernere, skimtes det caribiske Hav, det aquamarinblaa, man aldrig kan glemme.

III

Underværker i Tropesol, en hektisk flimrende Verden . . . ak, men Læser, ønsk Dem aldrig at bo i en Tropeby. Dejligt

var det i tidlige Morgener at ride op mod Bjergene, der omgav Byen. At bo dér var umuligt, om man havde Livet kært. Røvere og vilde Dyr var saa sikre som Solen. Nej, i Caracas, Venezuelas Hovedstad, maatte man bo — og lide. En By med lige regelmæssige Gader, alle ens, forfærdelig ens! Om Dagen, naar Solen brænder, er alle Skodder smækkede for Vinduerne — disse Huller i Muren uden Rudeglas, men forsynet med tætte Jernstænger som Rovdyrbure. I Husene lever al Slags Kryb sammen med Mennesker og er ikke til at udrydde: Skorpioner kan man finde i sin Seng, kæmpestore brune Kakelakker kryber omkring paa Væggene, og i Patiaen — det indre Gaardsrum midt i Huset, der slaende minder om

de græske Oldtidshuses Peristyl — hele Reder fyldte af smaa giftige Slang.

Befolkningen i Byen er sammenskrabet alle Vegne fra, det ses bedst, naar man gæster en af de talløse Bar. Det er ikke den europæiske Elite, der har bosat sig her i Tropebyen — de fleste Ansigter er tydeligt mærkede af alle Storbyens Laster. Biografen og Kneipen er Byens Kulturcentre, og man drikker tæt, skønt man dog maa vide, at Tropeluft og umaadeholden Alkoholforbrug hurtigt er den sikre Død.

Jeg gæster aldrig mere en Tropeby — selv om jeg ofte igen vil længes mod Tropesol og Rejsen over de store Have.



Familien skal i Skoven.

Det smukke Eiteraarsvejr lokker ogsaa Københavnerne i Skoven, og Cyklerne tages i Brug. Her ser vi en hel Familie med fuld Oppakning paa Søndagsudflugt udnytte dette praktiske og billige Befordringsmiddel

En Historie om Newton.

Den berømte engelske Matematiker, Fysiker og Astronom Isaak Newton, der døde 1727, vilde en Gang tage sig en længere Spadseretur.

Udenfor Byen traf han en Røgter, som kendte ham.

— Tag Dem i Agt, sagde Røgteren, inden en Time har vi Regn

— Sniksnak! svarede Newton, da Himlen var aldeles skyfri. Og han gik videre.

Han havde dog ikke gaaet en halv Time, førend Regnen skyllede ned, og han blev vaad til Skindet.

— Hvor kan en Røgter være saa sikker en Vejrsprophet? sagde Newton til sig selv. Jeg maa tale med ham derom.

Gennemblødt, som han var, gik han hen til Røgteren, som sad i sin Hytte.

— Hør en Gang, du, sagde Newton, jeg vil give dig en Dusør, dersom du vil forklare mig, hvordan du med saa stor Sikkerhed kan vide Vejret forud.

— Gerne, Herre, svarede Røgteren. Ser De, naar min gamle, blakkede Ko dér vender Agterenden lige stik imod Vinden, saa faar vi Regn inden en Time — det slaar aldrig fejl.

— Ja, men saa maa jeg jo, for at kunne vide Vejret forud, blive staaende her og vente, indtil din blakkede Ko vender sig?

— Begribeligvis, Herre, paa anden Maade gaar det inte.

— Der har du din Krone, men behold selv dit Observatorium.

Med disse Ord gik Newton smilende hjem.



Vi mødes i

PALMEHAVEN

hver Søndag Eftermiddag fra 4—6
samt Søndag Aften fra 8—12.

KONCERT-DANSANT
BRUN'S ORKESTER

Nyd Deres Eftermiddags- eller Aften-Kaffe
i Palmehaven med den pragtfulde Udsigt.



Lad Efteraarsturen gaa til

Bornholms Zoologiske Have!

RESTAURATION — hyggelig og opvarmet.
Kaffe, The eller Chokolade med Brød — 50 Øre.

Det meddeles herved, at mit **Skrædderi er flyttet til Strandvejen, Allinge.**

Jeg anbefaler mig fremdeles med gode, holdbare Stoffer, godt og solidt Arbejde samt Garanti for god Pasform. Stof modtages til Forarbejdning. Omforandring, Reparation, Rensning og Presning udføres.

Erbødigst
Sander Lind, Skrædder.

Ekstrafin ny Klipfisk

er hjemkommen.

E. M. Bech.

Bay Olsens 1ste Kl. Skrædderi

er stadig Byens førende. Altid elegant Snit, de sidste Moder i Stoffer for Efteraaret er nu hjemkommet. Kun de fineste Stoffer og bedste Indlæg anvendes.

Kirkegade, Allinge.

Brug Becks KAFFE!



Jeg fører en fortrinlig Kaffe, som altid er friskbrændt - og males ved hver Ekspedition.

NY BILLED SERIE ER BEGYNDT

Flyvemaskinens Udvikling i 150 Fotografier.

Ved Køb af et kvart Kilo Kaffe leverer jeg et af disse smukke Billeder

Tlf. 10.

E. M. BECH.

Fra Hærens Krudtværk

sælges nye, røgsvage, gule Jagtpatroner — sort Krudt.
I Æsker a 10 Stk. billigst.
Patronhylstre. Stift og Central, Kaliber 12 og 16.
Sort Krudt og røgsvagt Krudt i Pakker samt prima Hagl, alle Størrelser. — Andre Rekvisitter.

Nordlandets Handelshus.

Vi har 6 Jagtdoubletter paa Lager i Dag

Prima kontrollerede Vaaben af høj Kvalitet, og disse sælges pr. Kontant med 10 pCt. Fradrag i Prisen.

Nordlandets Handelshus.

Nye

Roegrebe, Kartoffelgrebe, Stengrebe

sælges til smaa Priser.

Ved Statusopgørelsen frasorteredes en Del Redskaber, som har tabt Udseende ved Udstilling, men ellers er gode nok. Disse Skovle, Grebe, Høforke m. m. er fremstillet i Gaarden og sælges til halv Pris.

Nordlandets Handelshus.

Det er Jagttid.

Jeg har stort Lager af færdige Patroner i alle Haglstørrelser. Patronhylstre, Fænghætter, Hagl, Filtproppar, Papskiver, sort Jagtkrudt og røgsvagt Jagtkrudt.

**Rigtige Varer!
Rigtige Priser!**

E. M. BECH.

Et Par Ord for Konfirmationen!

Da der sidste Gang var Konfirmation i Allinge, var jeg stærkt i Tvivl om, hvor jeg skulde købe Telegrammet. Jeg dumpede imidlertid ind i „Kiosken“, og aldrig havde jeg drømt om, at der var et saa mægtigt Udvalg af smukke Telegrammer der. Jeg købte Telegramme, opgav hvem der skulde have dem, og saa var det i Orden. Det var for mig den Konfirmation jeg slap nemmest over. Jeg betalte kun for Telegramme, Skrivning og Udbringning var helt gratis. Senere fik jeg Lejlighed til at se et Par Telegrammer fra Kiosken, og jeg maatte indrømme, at det var mydeligt gjort. — Jeg glemte at fortælle, at der i Kiosken er fremlagt Liste over Navnene paa alle Konfirmander. Seer som jeg, og De bliver tilfreds.

Erbødigst
H. F. O. Sken.

Hjertelig Tak

for udvist Opmærksomhed ved vort Bryllup.

Esther og Otto Juul.

Ved Allinge-Sandvig Sømandsforenings Bortsalg

blev følgende Nr. udtrukne:
Dukken gul Seddel Nr. 22,
Spisestuesæt blaa — 68,
Sengenæppet grøn — 47.
Genst. kan afhentes inden Søndag den 14. ds. hos Bygm. P. Petersen, Nørregade.



Dame-Overtøj!

Vi har nu et stort og smukt Udvalg i Efteraarets Nyheder i Overtøj.

Fikse Ungpigefrakker og Ulster, elegante Fruerfrakker og Kaaber er paa Lager i alle Størrelser og til alle Priser.

De kan hos os faa en billig og god Frakke, og De kan faa en dyrere Frakke af ekstra godt Stof med prima Udstyrelse i alle Retninger, vi er kort sagt istand til at tilfredsstille ethvert rimeligt Krav. Har De Brug for en Frakke, giv os da Lejlighed til at vise Dem, hvad vi kan tilbyde.

Magasin du Nord's Udsalg ved Victor Planck, Allinge.

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet

Mange Stabler



stærke billige Brædder

sælges, særlig 6—7—8 Fods Længder — 3/4" og 1" tykke. — Vi sælger alle Sorter gode svenske BRÆDDER og PLANKER, og Landboere kan levere Kornvarer som Betaling.

Nordlandets Handelshus.

Aideles friskbrændt Portland Cement

er lige oplosset til Lager og udleveres til laveste Priser.

Nordlandets Handelshus.

Bedste Kvalitet engelske

galv. Pandeplader, Rygningsplader etc.

Alle Størrelser sælges fra Lager til de rigtige Priser.

Gode Kornvarer tages event. som Betaling.

Nordlandets Handelshus.

Alt i prima

Kolonial-varer til billige Priser

Husk min ekstrafine **KAFFE**
Axel Mogensen, Tejn.



Nu er det paa høje Tid

at efterse Kakkellovnen! Mangler den Riste, eller Murværket er daarligt, maa man sørge for at faa det fornyet; det betaler sig ikke at spare disse Udgifter.

Paa Lager findes Riste og Reservedele, støbte Rør, Pladerør, Idfaste Sten, Ler, Ovnkit m. m.

Er Deres Kulregning for stor?

bør De tage under Overvejelse at erstatte Deres gamle Kakkellovn med en af **C. M. Hess stedse brændende Ovne eller Kaminer.** De er brændselsbesparende, solide, smukke og til rimelige Priser. Smaa Kakkellovne til Soveværelser o. l. i stort Udvalg. **Petroleumsovne** af dansk prima Kvalitet.

Gasovne og Gasapparater anbefales til billigst mulige Priser.

P. C. Holm, Allinge.

Skal De reparere Huset?

da leverer jeg gerne alle Bygningsartikler. Brædder og Tømmer sælger jeg pr. kontant til allerlaveste Priser.

Cement, Tagpap, Vægpap, Cementrør og glasserede Rør, Søm, Bolte m. m. er paa Lager til de rigtige Priser.

Tlf. 10.

E. M. BECH.

Tegn Abonnement paa Nordbornholm

Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal, godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum, og gør det muligt for os at vinde nyt Opland.

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle Foreninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at „Nordbornholm“ faar saa stor en Udbredelse som mulig. —

Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar en betydelig ekstra Rabat.

Mangler De en god Idé ved Udkast til en virksom Reklame? Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud.

1 Stk. 3 Toms, 1 Stk. 2 1/2 Toms, 2 Stk. 2 Toms — altsaa

4 Stk. solide Ajlepumper fra Hasle

ny Model, arbejder fint, sælges i disse Dage med 25 pCt. Rabat pr. Kontant.

Nordlandets Handelshus.

Averter i NORDBORNHOLM

