



NORDBORNYHOLL



Udgaar i Allinge-Sandvig,
Tejn, Olsker, Rutsker, Rø,
Klemensker og Hasle

Ansvarhavende Udgever:
Otto Gornitzka, Telef. 74
Gornitzka's Tryk, Allinge

Nr. 502

Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, efterf. Gange 8 Ø.
Forretningsann. 8 - - - - - 6 Ø.

Fredag den 8. Oktober

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

1937

Prinsessen af Javasú.

Af Paul Raché.
Paa Dansk ved Frank Ravnkilde.

En Aprildag i Aaret 1817 bankede det paa Døren til Samuel Worall, Almondsburys Fredsdommer. Udenfor stod, synligt ophidset, Landsbyens Fattigfoged. Han skulde absolut tale med Dommeren. Der var nemlig sket noget meget besynderligt i Almondsbury.

Og saa begyndte han at fortælle. I Landsbyen var der pludselig dukket en hemmelighedsfuld Fremmed op. Det var en ung Pige, hun kunde vel være mellem 22 og 25 Aar. Hun var indhyllet i en mærkelig, hvid Klædning, som bæres af Kvinderne i Indien. Ogsaa den kostbare guldindvirkede Hovedbeklædning lod formode en Orientalerinde. Intet Menneske forstod hendes Sprog. Naar man talte til hende paa engelsk, rystede hun blot paa Hovedet. Men nu havde Dommeren en indisk Tjener, maaske kunde han forsøge at tale med den fremmede.

Dommerens Hus laa ret afsides og derfor havde han ikke lagt Mærke til den Ophidselse, som den fremmedes Opdukken i Landsbyen havde bevirket. Naturligvis var han nysgerrig og gik med.

Fogedens Dagligstue var fuld af nysgerrige, der ikke blev trætte af at stirre paa den fremmedagtige Kvinde. Hun selv sad ubevægelig paa en Bænk, synlig træt. Det lange, sorte Haar hang i Tjavser om hendes smalle, blege Ansigt. Hudfarven var gullig. Hun kunde være Javaniserinde. Den rigtfor-sirede Hovedbeklædning holdt hun krampagtigt fast paa, som om hun var bange for, at man skulde tage det kostbare Stykke fra hende.

Dommerens Tjener gik hen til hende og talte til hende. Hun lyttede som om de indiske Klange var hende velkendte. Men saa rystede hun alligevel paa Hovedet. Af hendes Tegn og Minespil kunde man blot forstaa, hun kom langvejs fra og var træt. Da man viste hende en Seng, antydede hun, at hun var vant til at sove paa Puder paa Gulvet. Inden hun lagde sig knælede hun ned, Hovedet vendt mod Øst og samtidig mumlede hun en uforstaaelig Bøn, hvorefter man dog gentagne Gange kunde skelne Ordet „Allah“.

Dommer Worall interesserede sig levende for den fremmede og besluttede at tage hende til sig i sit Hus. Hans Menneskekærlighed var ikke helt fri for Beregning. Han sagde til sig selv, at den fremmede ikke kunde være et helt almindeligt Menneskebarn. Maaden, hvorpaa hun bevægede sig, selvbevidst og højtideligt, men med langsomme Skridt talte der-

for. Han var sikker paa, at der knyttede sig en eller anden Hemmelighed til denne Kvinde, en Hemmelighed, hvis Løsning han maaske kunde drage Fordel af.

Han forsynede sig med alle Slags rigt illustrerede Bøger om Indien Lykkelig saa hun paa Billederne. Ved nogle af dem udstødte hun formelig Glædesraab, som een, der uventet genkender noget fra sit Fædreland. Særlig ophidset blev hun, naar hun saa et Skib. Saa pegede hun paa sig selv og gentog flere Gange: „Caroba, Caroba!“ Man antog, at det var hendes Navn.

I Timer ad Gangen var hun beskæftiget med at skrive. Mærkelige Tegn fyldte Bladene. — Det saa ud som Kinesisk. Dommeren sendte Bladene til Oxford, til Cambridge og til London. Ikke een af Professorerne formaede at tyde Tegnene. Sprogslærde, der kendte alle indiske Dialekter, kom til Almondsbury. Stadig forgæves. Ingen forstod Carobas Sprog. Mærkeligt var det, at ethvert Forsøg paa at bibringe hende et Par engelske Gloser mislykkedes. Da kom en Dag en portugisisk Matros til Dommerens Hus. Han hed Manuel Enesso. Han fortalte, at han i mange Aar havde levet i Indien og paa det Ostindiske Kompagnis Øer og han kendte de Indfødtes Sprog. Maaske kunde han gøre sig forstaaelig med den fremmede.

Man førte dem sammen. Caroba sagde nogle Ord, og Portugiseren svarede. Forstaaelsen var ikke let, det mærkede man. Ofte rystede Caroba paa Hovedet, ofte Portugiseren, men der var dog Mulighed for Forstaaelse. Og saa fortalte Portugiseren nogle Dage senere Carobas Historie, Prinsessen af Javasú.

Javasú var en lille Ø i det østlige Java, der var Caroba født. Hendes Far var Øens Konge. Hans Undersaatter havde en vældig Respekt for ham. Naar han gik forbi, faldt de paa begge Knæ og berørte med højre Haand den højre Tinding. En Dag, da Prinsessen spadserede i Paladsets Have, fortalte Portugiseren videre, blev hun overfaldet af malaiske Sørovere og solgt til et Slaveskibs Kaptajn. Flere Uger senere kom Skibet til Betavia, hvor der kom flere Slavinder ombord. Saa gik det videre rundt Kap det gode Haab. Her blev Prinsessens Fortælling noget uklar, maatte Portugiseren tilstaa. Det stod ikke rigtig klart, hvorfor Skibet saa havde taget Kurs mod Europa.

Nok er det, en Dag var Skibet kommet saa lokkende nær til Kysten, at Caroba besluttede at springe over Bord. Da hun var en udmærket Svømmerske, naaede hun ogsaa velbeholden Bredden. Hun havde ladet Solen tørre Klæderne og saa havde hun givet

Fra Artikelserien „Paa Fodtur gennem Europa“.



Campo Santo i Bologna.

sig af Sted paa Lykke og Fromme og var altsaa havnet i Almondsbury.

Man nærede ingen Tvivl om, at hendes Fortælling var paalidelig. Langvejs fra kom Folk for at se Prinsessen, og Dommer Worall var meget stolt af at huse en saa fornem Personlighed.

Men Prinsessen selv, der var Genstand for saa megen Beundring, var synlig utilfreds. Hun gav til Kende, at hun længtes hjem. Ingen fandt det mere forstaaeligt end Dommeren. Han lod foranstalte en offentlig Indsamling og gav i Aviserne en saa nøjagtig Beskrivelse af Prinsessen, at en Fru Neale i Bristol studsede. Prinsessen, mente hun, var en af hendes tidligere Tjenestpiger, der var løbet bort. Hun skrev til Dommer Worall, der naturligvis ikke skænkede Brevet megen Tiltro. Men Sagen maatte jo undersøges og Fru Neale blev opfordret til at komme til Almondsbury.

Man stillede hende overfor Caroba, og Fruen genkendte straks Prinsessen sin tidligere Husassistent Mary Wilcox. Caroba lod som hun ikke forstod noget af det altsammen. Som Svar havde hun som sædvanlig trukket paa Skuldrene. Men da Fru Neale truede med Politiet, var Prinsessens Forstillelseskunst til Ende. Og nu fulgte under Taarer en fuldstændig Tilstaaelse.

Hendes Fader, der var Smed i Witheridge, var død tidligt. Da hendes Mor giftede sig paany, begyndte hendes Lidelsestid. Hun kunde ikke lide Stiffaderen, og naar hun viste det, mishandlede han hende. Saa opstod Tanken om Flugt. Da hun var fjorten Aar gammel kom en Zigeunertrup til Byen og hun flygtede med Truppen. I to Aar var hun hos Zigeunerne, men saa blev hun ked af det, og da Truppen kom til Bristol tog hun Plads hos Fru Neale. Men hun holdt det ikke ud mere end et halvt Aar. Hun forklædte sig som Dreng og førte

tiggende og vagabonderende et Eventyrliv. Saa kom hun ogsaa til London. Her tog hun igen sit rigtige Tøj paa og fik en Plads i en Beværtning ved Themsens, hvor der kom mange Matroser. Der havde hun lært den tidligere Styrmand Baker at kende. Han var den første Mand, hun virkelig syntes om, og da Styrmanden ogsaa syntes om hende, havde de giftet sig. Men med Udkommet var det slet. Begge havde eet stort Ønske: at udvandre til Amerika! Men hvor skulde de faa Pengene fra til en saadan Rejse? Nu havde Baker i mange Aar været i Indien, havde vist hende Billeder fra Java og fortalt hende meget om Livet der, og saa var hun kommet paa den Tanke at udgive sig som javaneisk Prinsesse. En Dag var hun saa forklædt som Orientalerinde dukket op i Almondsbury.

Dommer Richter var naturligvis meget skuffet over, at hans Prinsesse afslørede sig som en almindelig Landstrygerske. Men helt anderledes var Indtrykket paa den engelske Offentlighed, da Historien blev bekendt. At hun Maaneder igennem saa mesterligt havde forstaaet at give Rollen som Prinsesse, at de lærdeste Professorer og Sprogforskere var taget ved Næsen, imponerede alle og man lo over hele England.

Hadde Prinsesse Caroba hidtil for Englænderne været en interessant Personlighed, saa blev hun nu endnu mere populær. Fra alle Kanter strømmede der Penge til Dommer Worall til Amerikarejsen.

Og da Caroba gik ombord i Baaden, der skulde føre hende til hendes nye Hjem, stod der i hundredevis af Nysgerrige og Beundrere i Liverpools Havn. Og Hundreder af Hænder vinkede til hende, da Skibet satte sig i Bevægelse.

De færreste vidste jo, at Prinsessen ikke rejste alene. At der endnu var een, nemlig Styrmand Baker, der havde spillet sin Rolle

som den portugisisk Matros Enesso mindst lige saa godt som sin Kone Prinsessen af Javasú.

Hendes Skæbne

Følgende romantiske Begivelse skulde været foregaaet i Belgien.

Det var en sludfuld Novemberdag, at et Par Rejsende — en ældre, fint klædt Mand og en ung Pige — sad i en Krostue nogle Kilometer fra Bryssel. De ventede utaalmodig paa Rutebilen, som skulde bringe dem ind til Byen. Den skulde have været der allerede et Par Timer før, men der maatte være sket et eller andet Uheld. Det var ikke lykkedes dem at faa en anden Vogn, thi ingen brød sig om at køre Vejen, efter at Mørket var faldet paa, da der var urolige Tider, og meget Pak færdedes paa Landevejene.

— Hvad siger du om at gaa, — maaske vi kan blive taget op under Vejs af en Vogn, sagde Manden tilsidst til den unge Pige. — Naar det gælder om at købe Brudeudstyr, kan en ung Pige neppe blive træt, vel Margrethe? — Nej, jeg er slet ikke træt, kære Fader, svarede hun smilende. — Vi kan godt for mig give os paa Vej med det samme, blot du kan holde ud.

Lidt efter brød de op. Albert Deloy, som den unge Piges Fader hed, havde tidligere haft et vel-lønnet Embede, men havde nu med sin eneste Datter trukket sig tilbage for at leve Resten af sin Tid paa Landet. Han var meget rig, og da han elskede sin Datter overalt, havde han samtykket i, at hun forlovede sig med en Mand, som han ikke selv syntes om, en vis Jean Abbot, som man antog for rig, da han levede paa en meget stor Fod.

Det var for at købe Udstyr i Bryssel, at Deloy og hans Datter var paa Vej. Dagen var korte og Mørket faldt hurtigt paa. Ingen Vogn havde indhentet dem og de besluttede derfor, saa nødig de end vilde, at søge Nattefy det første Sted, de kom til.

Skæbnen var dem gunstig, idet de kort efter naaede en Skovløberbolig, hvor de blev gæstfrit modtaget. Skovløberen havde to voksne Søner, og da Deloy udtalte sin Frygt i Anledning af Husets afsides Beliggenhed, lo han og svarede, at han sammen med sine Søner nok skulde vogte Huset, saa at de Banditter, som kom der i Omegnen, tabte Lysten til at komme der.

Efter at have spist til Aften, ledsagede han de rejsende til deres Værelser, og snart efter sov de alle.

Ud paa Natten blev der banket haardt paa Døren. Skovløberen

Skal De købe Radio

paa Afbetaling eller pr. Kontant

køber De den med stor Fordel i

Cykle- og Radioimportøren, Allinge

ved H. Jørgensen - Østergade 28 - Telefon 156

Jeg er leveringsdygtig i alle Mærker til forskellige Priser og Kvaliteter. Solide Købere kan faa Radio med meget smaa Afdrag uden Renter. Nogle faa Apparater Model 1937 af de bedste Mærker sælges fra Fabrikken 100 Kr. under Prisen. Paa alle App. stor Rabat pr. Kont. En Del gode, brugte Apparater sælges meget billigt. Lad mig demonstrere

18 pCt. Superfosfat, 40 pCt. Kaligødning

udleveres fra Lager til Kontantpriser.

Tillantin, Sanagran og Blaasten sælges til Afsvampning.

Nordlandets Handelshus.

Nordbornholms Turistforening

indbyder Medlemmer og andre interesserede til en **GRATIS FILMSAFTEN** paa **HOTEL ALLINGE MANDAG D. 11. KL. 19,30**

Program *Et Kig gennem egne Vinduer!*

Filmen »Det skønne Nordbornholm«, samt en Film fra Paradisbakkerne og Dueodde og eventuelt en morsom Tegnefilm. — Efter Filmen arrangeres **FELLES KAFFEBORD** a 1 KR. pro persona incl. Drikkepenge

Bemærk: Børn under 16 Aar har paa Grund af Pladsforhold ikke Adgang

Bedste Morsø Støbegods sælges

7 Reguleringskomfurer, store og smaa.
6 Koge- og Reguleringsovne — sælges til de gamle billige Priser.

Alle Ovnror, Fyrdøre og Riste sælges til smaa Priser.

Nordlandets Handelshus

Kom og se mit store Udvalg i de nye

Dame- og Konfirmand-Frakker!

Konfirmandfrakker fra 18.50 - 20.00 - 24.00

Ungpigefrakker med Foer og Skindbesætning 39.75

Ingen Købetvang!

Allinge Messe - Th. Holm

Tlf. 100. Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet

Triorrenset, god Kvalitet

Staalrug og Standard Hvede

til Saasæd sælges.

Nordlandets Handelshus

Nu - kommer den Aarstid, hvor det er rart at have et Par

CODAN GUMMISTØVLER

Vi fører dem i alle Størrelser til Damer, Herrer og Børn.

Axel Mogensen, Tejn

Den helt rigtige

Permanent udfører vi nu med den nye Taco Luxus Maskine. — Moderne Dampkammer System. Alt iberegnet — og dog kun **otte Kroner!**

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53

◆ Privatundervisning i TYSK ved indfødt Lærer. Eftermiddags- eller Aftentimer efter Aftale. Undervisning i Maskinskrivning - alle Systemer. Alt Maskinskrivningsarbejde udføres. Oversættelse: Tysk-Dansk og Dansk-Tysk.

KARL ROWOLD STRANDVEJEN 3 - ALLINGE

Magasin du Nord

Uldne Kjoler

Uldne strikkede Børnekjoler
til 5-6 Aar Kr. 9.00
til 7-8 Aar „ 10.25
til 9-10 Aar „ 11.50

Strikkede Kjoler
Nr. 42-44 Kr. 13.50
Nr. 46-48 „ 14.00

Uldne strikkede Kjoler
i fikse Faconer
23.75 - 22.85 - 16.85

Fikse Ungpigekjoler
i gode, uldne Kval.
Kr. 20.50 - 17.85

Smukke Frue-Mellemkjoler
mod. ulden Kvalitet
Kr. 23.50 - 17.50

Finere uldne Kjoler
i Crepe Georgette
og Uld-Nappé: 44.50
40.00 - 32.50 - 31.50

Fruekjoler i store Størrelser
Nr. 46-48-50: 37.50
35.00 - 28.00 - 26.00

Altid stort Lager af sorte
Kjoler i alle Størrelser.

Nederdele og moderne uldne
Veste og Jumpers i righol-
digt Udvalg.

- og saa har vi det
store og fikse Udv.
i Frakker og i de
moderne Ulstre i
brunt og blaåt!

Se Vinduerne

Fritz Reusch

Allinge - Telefon 5

Biografen

Fredag, Lørdag og Søndag Kl. 20

Adolf Fahr

i den svenske Latter-Sukses „Spøgeriet paa Brageshus“. 100 pCt.s Latterstof.

Frelsens Hær, Allinge.

Stort offentligt Møde i Frelsens Hærs Lokale Lørdag den 9. Oktober Kl. 20. Fest for de Gamle Kl. 15. Kommandør. Julius Nielsen leder.

Jagten aflyses

aflyses paa Karl Klausens Grund, Nørre Krak, Rutsker.

Radiosæson 1938:

Prøv mine nye Modtagere — alle kendte og førende Mærker. Gode Afbetalingsvilkaar. God Service. 1. Kl. Reparationsværksted.

Friske
Anodebatterier
hjemkommer
hver Uge.

LADESTATION

Gaa altid til
Fagmanden
det betåler sig!



Unica Modtageren »Torex« Kr. 185.

ALLINGE RADIOFORRETNING

WILLIAM LIND, NØRREGADE, ALLINGE — TLF. 95

Heldags Bydreng

kan straks faa Plads.

Handelsgartner Jensen,
Tlf. 41.

3 Vær. Lejlighed

er til Leje.

Handelsgartner Jensen
Tlf. 41.

En flink Karl

kan faa Plads til 1. November.

Sjellegaard pr. All.
Tlf. Allinge 71v.

En yngre Karl

og en **Pige** søges til 1. Novbr.

Kofoed,
Møllegaard, Rø.

Fotograf Kjøllet

anbefaler Bronze-
Rammer i alle St.
Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes

De berømte **3 Taarns**

Gummistøvler

er hjemkomne og sælges til rimelige Priser.

Træskomager Larsen

Hasle Kalkværk

Brændt Kalk
Lasket Kalk
Cementsten

Tlf. Hasle 27

Sander Lind

Nørregade 5, Allinge. Tlf. 166

Mod. Herre- & Dameskræderi

Stærke

Svenske Enekurve

Kartoffelgrebe

Staldgrebe og Forke

sælges til smaa Priser.

Nordlandets Handelshus

Bornholms Spare- og Laanekasses Afd. i Allinge

Kontortid: 9-12 2-4

Boxer udlejes

Magasin du Nord

Paraplyer!
Regnfrakker til Damer, Herrer og Børn. — Stort Udvalg.

Fritz Reusch.

BADMINTON

Ketchere fra 6.65 til 45.00
Overtrækklak og Olie.
Pressere, Spilleregler.

FJERBOLDE fra 75 Øre

Ketchere reparerer
nye Streng isættes

Kun Kvalitetsvarer til rimelige Priser--

Axel Mauritsen - Kiosken - Telf. Allinge 142

Stærke tørre Brædder

til alle Reparationer sælges til smaa Priser og med Rabat pr. Kontant.

Nordlandets Handelshus.

